

**Rusalki**  
Zingt  
**'Dagboek van de Zon'**

Wereldliederen uit o.a. Lapland, Finland en Spanje. Corsicaanse en Georgische polyfonie, meerstemmige spannende arrangementen, soms met opzwepende muzikale begeleiding en verrassend theateraal.

Voor het nieuwe programma 'Dagboek van de Zon' dook wereldmuziekkwartet Rusalki in de bron van oude volkstradities die het veranderen der seizoenen begeleiden. Over de hele wereld bestaan er liederen en rituelen om die momenten met voorspoed te laten verlopen, zoals het hypnotische lentelied 'Suvetar' uit Lapland, de opzwepende zomerritmes van het Occitaanse 'l'Ora' en de krachtige harmonieën van het Georgische oogstlied 'Haralalo'. Soms hebben de geesten vrij spel en moeten zij afgeschrikt worden, soms moet het leven uitbundig gevierd worden. Alles, de liefde, de oogst, het leven komt en gaat. Behalve de zon, die dit alles beziet. En de muziek, die dit alles bezingt.

Rusalki brengt de mooiste, ontroerendste en meest humoristische liedjes en rituele zangnummers in een sfeervol en theateraal concert dat het verstrijken van de tijd even doet vergeten.

**8 december**  
**Waalse Kerk**  
**20.00 uur.**  
**Noordeinde 25 Den Haag**  
**Entree: €15**



[www.rusalkiquartet.nl](http://www.rusalkiquartet.nl)

<https://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001115929286>